

Turbeskrivelse Mols Bjerge

Dag 1: 10. juni Rundtur fra Femmøller

Vi følger den nordlige del af Bjergruten på ca. 10 km. Det går stejlt opad fra starten, men belønningen er masser af imponerende udsigtspunkter og en stor oplevelse på turen gennem noget af Danmarks skønneste natur.

Vi skal bestige Agri Bavnehøj som med sine 137 m er det højeste punkt i Mols Bjerge. Fra toppen er der vid udsigt over Molslandet med omgivende bugter og vige. Agri Bavnehøj er en af områdets mange bronzealdergrave. Vi gør ophold ved besøgscentret Øvre Strandkær, besøgscentret formidler nogle af områdets natur- og kulturoplevelser. Der er lagt særlig vægt på temaerne planter, dyr og geologi. Temaerne er hver især beskrevet med flotte fotos og nedslag i forskellige emner.



Besøgscenter Øvre Strandkær

Dag 2: 11. juni

Rundtur fra Porskær Stenhus ca. 10 km



Porskær Stenhus

På turen ser vi nærmere på:

Porskær Stenhus er landets største stendysse fra bondestenalderen ca. 3.300 f. Kr.

Tinghulen: Et gigantisk dødishul. Navnet har det fået, fordi her stødte tre sogne sammen, og efter sigende har stedet derfor været brugt til at holde ting,

Trehøje tre markante bakketoppe i det åbne landskab. Bakkerne virker højere end 127 meter, fordi landskabet stiger stejlt fra kysten. Højene er omgivet af et af Danmarks smukkeste overdrevsområder.

Toggerbo er eneste landsby midt i bjergene. Mols Bjerge har aldrig været et godt landbrugsområde. Jorden er sandet, det er et af landets tørreste og mest solrige områder, og det blæser.

Dag 3: 12. juni Måske gudstjeneste i Bregnet kirke

Vandretur i Hestehave skov og vandring til Kalø slotsruin

Hestehave skov er en kystnær statsskov. **Havbakkerne** kaldes syd skrænten og består af forkrøblede bøgetræer op mod 200 år gamle. **Favntræspladsen** er et tidligere udskibningssted for brænde til Aarhus. **Baron Vilhelms Bøg** er skovens højeste træ 36 meter højt, omkreds 4,7 meter vægt ca. 32 tons. **Thyras Hytte** er en skovhytte med bålplads, som blandt andet institutioner kan låne. **Store Stenhøj** er en smuk og illustrativ langdysse fra bondestenalderen, ca. 3.500 f.Kr.

Den 1,5 kilometer lange **vej** ud ad dæmningen til **Kalø Slotsruin** er en rejse godt 700 år tilbage i tiden. Det er Danmarks længste middelaldervej, der blev anlagt samtidig med opførelsen af **Kalø Slot**.



Middelaldervej til ruinen