



Nyhedsbrev nr. 4, 2017

af Steen Rasmussen, formand

Dagen efter vintersolhverv sidder jeg her og skriver nyhedsbrev til medlemmerne af Viborg Pilgrimscentrum. I dag ved vi, at denne dag på året er den dag, hvor Jorden på grund af sin aksehældning drejer sig længst væk fra Solen og de livgivende stråler, i hvert fald når man bor på den nordlige halvkugle.



Tidligere troede man, at sæsonerne var en slags naturgiven styrelse, og derfor var det vigtigt på denne tid af året at ophøre med alt, hvad der på nogen måde kunne opretholde naturens bevægelse imod mere og mere mørke og kulde. Altså måtte man ikke køre i hestevogn til kirke om søndagen, fordi hjulenes bevægelse rundt ville være en bekræftelse på, at den aktuelle cyklus – mod mørket og kulden – ville fortsætte.

Tyendet på gårdene benyttede sig af denne tanke – og bankede på husbonds soveværelse-vindue tidligt om morgenen – og krævede snaps! Fik de ikke det, ville de gå i kålgården og kappe alle grønkålsstokke med leen, for at standse den igangværende vækst-cyklus – og de fik som oftest deres snaps – og grønlangkål.

### **Nordisk pilgrimsstævne i Maribo**

I november var der pilgrimstræf i pilgrimshuset i Maribo. Her mødtes repræsentanter for mange forskellige pilgrimsaktiviteter rundt om fra hele Norden.

Naturligvis kom der rigtig meget pilgrimssnak ud af det – vi hørte om mange forskellige erfaringer med indsatsen for at skabe et godt og kreativt pilgrimsmiljø rundt omkring. Endog hørte vi, at der findes initiativer, som kalder sig pilgrimsaktivitet, men som ikke er det – her tænkte man på pilgrimsvandring arrangeret af rejsebureauer og højskoler. Gad vidst, hvad deltagerne mener, hvis de har været rigtig glade for deres vandring og efterfølgende får at vide, at de har fået 'stene for brød'?

Mere interessant var det, at én af de norske deltagere, Einar Vegge, holdt en work-shop om 'Relationen mellem det udadventte og det inderlige i pilgrimsvandringen'. Hans tanke var, at der har været for meget opmærksomhed på pilgrimsvandringens inderlighed – den dybe indre oplevelse, præget af ro, harmoni og stilhed – og som kontrast til den ydre, larmende virkelighed. Her talte Einar Vegge for en større anerkendelse af, at det ydre også er væsentligt, kroppen, sanserne, vinden i håret og solen i øjnene, samværet og ikke mindst vandringens mål, kirken, helgengravene, havet eller skovens katedral!

### **Klosterruten – bogudgivelse – reception**

Udgivelsen af bøger med beskrivelse af klosterruten er nu ved at være fuldbragt. Den indtil videre sidste bog – fra Viborg til Ålborg – herunder Birgittaruten - udgives i januar 2018 og det fejres ved en reception i Mariager fredag den 26. januar kl. 13-15. Et kæmpe-værk og en kæmpe-præstation nærmer sig sin afslutning. Med jubilæumsvandringen i 2017 er ruten blevet vist frem på fornemste vis, og der er god grund til, at alle interesserede er medvirkende til at fejre udgivelsen af den formentlig sidste bog i serien her i januar.

Nærmere info om receptionen på vores hjemmeside:

<http://www.viborgpilgrimscentrum.dk/pdf-filer/reception-Mariager.pdf>





Nyhedsbrev nr. 4, 2017

af Steen Rasmussen, formand

## **Assisi i 2017 – Vadstena i 2018**

I 2017 gennemførte vi en rigtig dejlig vandre-rejse til Assisi, hvor vi fyldte 5 dage med vandring i og omkring byen – og kulturelle, sociale og kirkelige oplevelser.

I 2018 vil vi gennemføre en tilsvarende vandre-rejse, og denne gang er rejsemålet Vadstena i Sverige. I Vadstena, som ligger ca. halvvejs mellem Göteborg og Stockholm, finder vi Sveriges pilgrims-'mekka'. Her er pilgrimscentrum med café og overnatning, her arrangeres hvert år 'pilgrimsteologisk seminar' og flere vandreruter passerer igennem byen – eller har byen som mål for vandringen.

Planerne er meget foreløbige og vil givetvis undergå en række ændringer. Jeg har spurgt Kate, om hun vil være med til at arrangere turen, og det har hun indvilget i, og vi har holdt vores første møde. Vi foreslår, at turen gennemføres i perioden fra tirsdag den 14. august til søndag den 19. august, hvilket giver os fire hele dage til vandring og andre oplevelser.

I Vadstena kan overnatning foregå på Vadstena Pilgrimscentrum, Birgittasystrarnas Gästhem, Folkhögskolan samt diverse hoteller, vandrerhjem m.v.

Rejse til Vadstena kan ske i bil, hvilket nok er det letteste, tog, som nok er lidt dyrere – og endelig er jeg i gang med at undersøge muligheden for at hyre en turistbus med chauffør.

Vi vil etablere et **netværk til kommunikationen** om denne vandre-rejse, og for at blive optaget i dette netværk skal du skrive en mail til Kate og slutte dig til netværket: [mail@katekusk.dk](mailto:mail@katekusk.dk)

For god ordens skyld skal det præciseres, at Viborg Pilgrimscentrum ikke er og heller ikke skal være rejsearrangør. Derfor foregår rejsen – i lighed med Assisi-turen – for den enkelte deltagers egen regning og risiko. Vi anbefaler rejsemuligheder og overnatningssteder, men er alene ansvarlige for indholdsdelen – altså de vandring og andre arrangementer, som vi kan deltage i.

Efter en forespørgsel har formanden for Birgittaforeningen i Mariager og et bestyrelsesmedlem givet tilsagn om billed-foredrag m.v. om Skt. Birgitta og hendes liv og levned m.m. – og det forventer jeg, at vi vil udbyde til alle foreningens medlemmer, men naturligvis vil det have en helt særlig interesse for de fleste deltagere i den efterfølgende vandre-rejse til Vadstena.

## **Pilgrimsforeninger mange steder i Danmark**

Rundt om i landet findes en række foreninger, som arrangerer pilgrimsvandring. Nogle har været i gang i mange år, og andre skyder op nu – ligesom tilsvarende organisationer med lidt andre formål, eksempelvis etablering og drift af pilgrims-herberger m.v..

Jeg har sat mig for at forsøge at blive lidt klogere på, hvad disse foreninger egentlig vil, så jeg har googlet foreningernes 'formål' – og det er ganske interessant læsning.

Først lidt fra den humoristiske side: [graenselandspilgrimme.dk](http://graenselandspilgrimme.dk) har noget på hjerte. De vil sælge os katte- og hundefoder, arrangere vores fester med bordpynt og pattegris på spid .....?

Læsning af formålsparagrafferne viser et par generelle træk. I de fleste foreninger findes en tilknytning til eller forankring i Folkekirken samt et økumenisk perspektiv, og i et par tilfælde en præcisering af værdigrundlaget, som er den kristne tro specifikt udtrykt i de bibelske skrifter og trosbekendelsen.



Nyhedsbrev nr. 4, 2017

af Steen Rasmussen, formand

Det andet generelle træk er foreningernes ønske om og interesse i at være et mødested, som også inkluderer mennesker, der opfatter sig selv som søgende, som er 'på vej', som søger ind i den stille spiritualitet eller som ønsker åben dialog.

Endelig vil jeg fremhæve nogle formuleringer fra Pilgrim Mors, som bl. a. har til formål at 'bygge bro og oprette nye fællesskaber, at forene kultur, natur og kirke, at være kirke og tro i bevægelse'.

Yderligere denne formulering om pilgrimsvandringen, som 'er en oplevelse for krop, sjæl og ånd. Her bevæger kirken sig ud af kirken for at mødes med andre, også dem af en anden tro eller ingen tro. Vi bygger bro - også mellem naturen, kulturen og kirkerne på Mors'.

Når jeg fremhæver formuleringerne fra Pilgrim Mors skyldes det, at disse formuleringer – efter min mening - er nogle af de mest ambitiøse i forsøget på at skabe en syntese-tankegang i pilgrimsarbejdet.

Frem til generalforsamling i Viborg Pilgrimscentrum vil jeg bede jer om at overveje, om vores forenings formålsparagraffer er tidssvarende og tilstrækkelige i lyset af det, som vi vil med foreningen. En anden væsentlig overvejelse kunne være, om I som foreningens medlemmer synes, at foreningens arbejde opfylder formålsparagrafferne, som kommer her:

#### **Viborg Pilgrimscentrum - foreningens formål –**

**Stk. 1.** Fremme og formidle viden om pilgrimsvandring. Arbejde med pilgrimsvandring med udgangspunkt i Viborg og byens særlige historie.

**Stk. 2.** Viborg Pilgrimscentrum er stiftet i 2004, som en del af den økumeniske bevægelse i Danmark.

Centret skal være et sted, hvor enhver besøgende - og søgende - skal kunne komme. Centret arbejder økumenisk, og er i åben dialog med mennesker, der har forskellige religiøse og eksistentielle opfattelser af menneskelivet.

**Stk. 3.** - Viborg Pilgrimscentrum opfylder sit formål ved at:

- Tilrettelægge pilgrimsvandring for forskellige målgrupper, både lokalt og regionalt.
- Udsende og modtage pilgrimme, herunder tilbyde mulighed for andagt i Domkirken.
- Forestå arrangementer, møder og seminarer om pilgrimsvandring og relaterede emner.
- Centret kan påtage sig at indgå i særlige arrangementer som for eksempel kirkedage, konferencer og andre arrangementer, som bestyrelsen finder relevant.

**Tak til alle foreningens medlemmer for et godt 2017!**

**Glædelig Jul og Godt Nytår til jer alle!**

**Vi ses med støvlerne på i 2018!**

Her sidder jeg så med kaffekoppen indenfor rækkevidde – og tænker på de kommende vandring i Viborg Pilgrimscentrum.

Mælken har fordelt sig fint i kaffen til trods for, at jeg har undladt at bruge skeen til at røre rundt!

