



Nyhedsbrev nr. 2, 2017

af Steen Rasmussen, formand

En stor cyklus i menneskers liv er de skiftende årstider. Netop årstiderne har jeg tænkt mig at anvende i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve, så der kommer fremover – i lighed med tidligere – 4 nyhedsbreve om året: forår, sommer, efterår og vinter.

At det er sommer nu, fik jeg en bekræftelse af en af de dage, hvor jeg var i Hald for at passe herberget. I en snak med et par vandrere kom vi ind på vejret, herunder regn og især torden. Og vips citerede en af vandrerne et gammelt vers, der fungerer som en slags sikkerheds-regel for, hvad man gør, hvis man bliver fanget i skoven imens det tordner. Se det gode råd til højre – her.

Ej Til Ege -
MEN NOK TIL BØGE -
SKAL HEN DU SØGE.
- MEN FRA PAPIER OG PÅS
SKAL BORT DU LÆ.



Viborg Pilgrimshus 'Herberget'

I Viborg er der nu oprettet et rigtig dejligt herberg for især vandrere, som ankommer til byen. Det er et rigtig fint tilbud, og det vil helt bestemt blive til glæde for mange gæster i byen – ikke mindst vandrere på Hærvejen.

Fra bestyrelsens side har vi lagt op til at samarbejde med det nye herberg i det omfang vi kan drage nytte af hinanden. Allerede nu publicerer vi nyt om hinandens vandring på Stiftets og på vores egen hjemmeside. Når herberget har 'fundet sine fødder' bliver der sikkert lejlighed til at gøre en indsats for samarbejdet, som jeg ser meget frem til, idet jeg også er af den opfattelse, at det er væsentligt, at såvel 'herberget' som Pilgrimscentrum fortsat eksisterer som to separate organisationer.

Pilgrimsvandring

Vandringen ved Birke sø gennemført på St. Bededag blev en smuk oplevelse i dejlig natur. Tanken om, at netop St. Bededag også skal være Pilgrimmenes dag har vi tænkt os at sætte ekstra fokus på til næste års vandring, som gennemføres i samarbejde med de nordjyske pilgrimsforeninger.

Tre dage på Fur i højt solskin kunne give de fleste af os røde næser – og diverse røde mærker på kroppen efter flåter, som vi fandt en masse af. Den ene aften mindede mere om 'abernes aflusnings-proces' end en hygge-aften i pilgrimssammenhæng. – Det var nogle meget fine dage med helt specielle vandring i den særlige Fur-natur med molerbrud og 'bispehuer'.

Sædvanen tro deltog vi i vandringen til åbningen af herberget i Hald, ligesom vi gennemførte en kort vandring fra Søndermarkskirken i Viborg til Pilgrimscentrums lokaler – hvor vi sammen spiste suppe. Endelig har vi vandret fra Mønsted kirke, og på alle vandring har vi haft mange dejlige og positive deltagere. Tak for det!



Nyhedsbrev nr. 2, 2017

af Steen Rasmussen, formand

Assisi

Sædvanen er god, men det kan også være fint at forsøge noget nyt. Derfor drager vi en lille snes pilgrimme til Assisi, Italien i september. Ideen opstod spontant under tidligere vandringer, og turen er planlagt med et stort personligt ansvar for rejsen, forstået på den måde, at den enkelte deltager selv bestiller fly og overnatning.

Når vi er i Assisi har jeg planlagt tre vandringer i den uges tid, som vi tilbringer i fællesskab i byen. En vandring rundt i selve Assisi med besøg i S. Francesco-katedralen, en vandring til San Damiano og Santa Maria degli Angeli (nærliggende, større by), og endelig en vandring op ad bjerget Monte Subasio til et klippefyldt skovområde, som Frans af Assisi anvendte til at trække sig tilbage i bøn og ensomhed. Resten af tiden har de enkelte rejse-deltagere til på egen hånd at udforske byen, bede en bøn i en af de mange kirker eller hvad man nu ønsker at gøre. Der bliver nok også tid til en café latte på en af cafeerne m.v..

Et kig fremad

Midt i august og i starten af september gennemfører vi vandringer sammen med Den danske Klosterrute, som en del af klosterrutens Jubilæumsvandring. Først to dage omkring Bjerringbro og senere tre dages vandring i Himmerland fra Overlade til Nibe. Yderligere to kirkevandringer i september/oktober – se foreningens hjemmeside, da folderen for 2017 er mangelfuld vedr. disse to vandringer.

Lørdag den 30. september er der 'fortælle vandring' i samarbejde med Viborg Fortællekreds. Det er noget nyt og spændende og selve vandringen foregår i området omkring Hald, hvor vi vandrer i en periode, hvorefter vi ude i landskabet møder en fortæller, som giver os en spændende historie at tænke lidt på, når vi vandrer videre. Dette gentager sig nogle gange, hvorved vi bliver beriget med et antal fortælleres udspil til os!

Personsag

Af personlige årsager har Knud Dyrslund valgt at trække sig fra arbejdet i Viborg Pilgrimscentrum. Knud blev valgt som suppleant til bestyrelsen ved generalforsamlingen i februar og har bidraget på møderne med gode ideer og forslag til nye aktiviteter – bl.a. mørkevandring. Vi siger Knud tak for indsatsen og jeg har givet udtryk for, at Knud er meget velkommen i foreningen, hvis han igen får lyst til og mulighed for at deltage.

Historiegruppen

Bestyrelsen har godkendt ideen om at vi skal skrive Viborg Pilgrimscentrums historie. Derfor er der nu nedsat en arbejdsgruppe – kaldet historiegruppen – som består af alle foreningens hidtidige formænd + Karen. Det drejer sig om Kis Bødker, Mona Nielsen, Ulla Kobberup, Karen Jensen og jeg.

Vi er gået i gang med arbejdet, som i første omgang består i at samle og registrere alle tilgængelige kilder til information om foreningen. Vi har ligeledes taget hul på overvejelser om, hvem der eventuelt skal skrive foreningens historie på baggrund af kilder og interviews med formændene. Endvidere har vi opsamlet de skrifter, som i tidens løb har omtalt Pilgrimscentrum i diverse dagblade. Det næste skal være at vi skal have styr på projektets økonomi og beslutte, hvorledes foreningens historie skal publiceres.



Nyhedsbrev nr. 2, 2017

af Steen Rasmussen, formand

Herberget i Hald

Aktuelt er vi ved at afslutte den periode, hvor vi passer herberget i Hald. At være 'hospitaleiro' (vært) på et herberg for vandrende og cyklende pilgrimme er en spændende aktivitet. Der er egentlig ikke så meget arbejde i det, oprydning og rengøring om formiddagen, når pilgrimmene er vandret videre, og lidt hjælp ved aftenstide med indkvartering. Men *samtalen* er langt det vigtigste; det at møde andre pilgrimme, som alle befinder sig på præcis deres eget punkt på vandringen, det er givende og berigende – så det er blevet til mange gode samtaler om de nære og vigtige ting på vandringen – og i livet!

Foreningens hjemmeside

Jeg vil gerne opfordre alle til at bruge foreningens hjemmeside, som indeholder alle de informationer, som er nødvendige for at kunne deltage i foreningens liv og vandringer. Den trykte folder er udmærket, men når den kun udkommer én gang om året, så kan den ikke altid være helt opdateret, så der mangler informationer, som dog kan findes på hjemmesiden, så brug den!

DKP

Nej, det er ikke det gamle kommunistparti, jeg mener. Danske Kultur- og Pilgrimsveje betyder forkortelsen som er en forening til fremme af bl.a. pilgrimsvandring. Vi er med i foreningen, - Ulla er endog formand – og foreningen arbejder på at blive paraplyorganisation for pilgrimsforeninger i Danmark.

Dette bl.a. for at kunne deltage i arbejdet med at udvikle pilgrimsruter i Europa, især med henblik på at forbinde Skt. Olavs vejene i nord med hærvejen og ruterne i Tyskland. Perspektivet er dog europæisk, og der er mange forhold at tage i betragtning, også forhold, som ikke umiddelbart har meget med pilgrimsvandring at gøre, eks. turisme. Er du interesseret i at vide mere, har vi fyldige referater fra møderne.

At vandre uden rygsæk – men med sækkevogn



For ikke så længe siden mødte jeg Gunnar. Han er pilgrim og vandrer – meget! Men han har dårlig ryg, og er helt ude af stand til at bære en rygsæk. Men hvad gør den innovative pilgrim i den situation? Han anskaffer sig en sækkevogn – og med lidt praktisk snilde omdannes den til 'en kørende bagage-bærer'.



Nyhedsbrev nr. 2, 2017

af Steen Rasmussen, formand

Al Gunnars bagage bliver pakket på sækkevognen, som herefter bliver skiftevis trukket og skubbet gennem landskabet. Det kræver en 40-50 cm bred sti, og derfor kan det godt være lidt besværligt på de mest udfordrende ruter med stejle skrænter, træstammer og klippeblokke. Men – alternativet er da meget værre, altså at man som ryg-skadet er nødt til at blive hjemme fra pilgrimsvandringen! Ideen hermed videregivet.



Afslutningsvist vil jeg sige, at det er dejligt at indtræde som formand i en forening, der er så velfungerende. Der er udviklede koncepter, som det er enkelt at fortsætte med, og nye tanker og ideer bliver grebet med en begejstring som er hjertevarmende. Tak!